

Όταν ο "daddy" έστειλε το ..."παιντί" σε καθιστική διαμαρτυρία εργαζομένων!

Συντάχθηκε απο τον/την Yiannis Aeras
Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2011 14:12



Αχ, ρε έρμα χρόνια... Τί είχαν δει τα μάτια μας τότε... Για πότε μιλάω; Για το ...πολύ μακρινό (ως φαίνεται) 1991, όταν ο "Σουλτάνος" (που είχε χάσει προσωρινά το θρόνο του λόγω σκανδάλου Κοσκωτά) Ανδρέας Παπανδρέου, που ευρισκόμενος στην ...μισαρή θέση της Αντιπολίτευσης, έτρωγε τα λυσσακά του βλέποντας τον μισητό του αντίπαλο Κ.Μητσοτάκη να βρίσκεται στο ...θρόνο που μέχρι πρότινος ήταν αυτός! Και τί έκανε βεβαίως ο καθαιρεμένος "Σουλτάνος"; Μα, φυσικά, αυτό που ήξερε πάντα να κάνει! Αντιπολίτευση στα πάντα και τους πάντες και για τα πάντα! Ο,τι κινείτο πολιτικά, έπρεπε να υποστεί αντιπολίτευση!

Κι επειδή τότε ήταν και στην ανάρρωση επειδή του είχαν κάνει εκείνο το ...ρεκτιφιέ στο Χέρφιλντ (αλλαγή βαλβίδων, τσιμούχων κλπ), ποιόν έστειλε να πάει για...συμπάρασταση στους ...αδικημένους ΠΑΣΟΚοαργόμισθους της ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ, που απειλούντο με απολύσεις; Μα ασφαλώς τον...γιόκα του, τον μοσχαναθρεμμένο! Το "παιντί"!!!

Κι επειδή τα ...ντοκουμέντα λένε πάντα την αλήθεια, θαυμάστε τον Τζέφρυ - Γιωργάκη, ναι, αυτόν που ώς τα σήμερα μας κυβερνούσε ξεπουλώντας μας χωρίς έλεος, να...διαμαρτύρεται καθιστικώς (!!!) ενάντια στην άτιμη, την κακούργα, την ανάλητη, την ψωφοδεή Δεξιά, που τόλμησε να απλώσει χέρι στα κεκτημένα των ...παιδιών της "Δημοκρατικής" Παράταξης, της οποίας ηγείτο ο ..μπαμπάς του "Σουλτάνος όλων των Ελλήνων"!

Ατιμη φάρα!

{youtube}zVW2bqW3Tk{/youtube}

ΠΗΓΗ [THE GREEK AUSTRALIAN CRISIS PAGE](#)