

Ναρκωτικά...

Συντάχθηκε απο τον/την Yiannis Aeras
Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2011 18:35



Προς κάθε φίλο, συγγενή, συνεργάτη, παρατρεχάμενο ή ό,τι άλλο έχει τη δυνατότητα να καρφισώσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομίας και να τους πείσει εντός ή εκτός private jet να μείνουν ακίνητοι λίγα λεπτά για να ακούσουν μιά ιδέα της πολύπειρης και πολυταξιδεμένης Madame που θα λύσει όλα τα προβλήματα της Ελλάδας και θα φέρει πακτωλούς χρήματος, μα και έμπνευση απύθμενη.

Όσο εσείς τρέχατε να δανειστείτε, το δώρο το πήρε η Γουατεμάλα. Ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά. Παγκοσμίως η ανάγκη αυξάνεται για όπιο (μήκων η υπνοφόρος) και ινδική κάνναβη, φυτά αρχαία και....αυτοφυή στη χώρα μας.

Κόψτε τις επιδοτήσεις στους αγρότες για να ΜΗΝ καλλιεργούν και να θάβουν φρούτα και προτείνετε μονοκαλλιέργεια των δυο αυτών πρώτων υλών. Κι επειδή το γνωρίζω πως αγαπάτε τα ταξιδάκια, πηγαίνετε να κλείσετε κι εσείς συμφωνίες με φαρμακευτικές αλλά και κάθε είδους βιομηχάνους που όλο και πιο πολύ χρησιμοποιούν το hemp (ακόμα και ως βιοκαύσιμο).

Θα έχουμε συνάλλαγμα, ξεκούραστη αγροτιά, ήρεμους ανέργους, καλά γεράματα και χαρούμενους τουρίστες. Κι ακόμα, με μιά κίνηση θα χτυπήσετε τη ντόπια μαύρη αγορά ενώ συγχρόνως θα προσελκύσετε της γης το μαύρο χρήμα. Τι άλλο θέλουμε;

Πριν από 3 χρόνια οι αρχές συνέλαβαν ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι για κατοχή 1.5 γραμμαρίου χασίς. Στη φυλακή δεν άντεξε (φαντάζεστε) και κρεμάστηκε.

Μιά ακόμα τραγική ιστορία. Ένα αθώο θύμα της ποινικοποίησης η οποία περιθωριοποιεί το χρήστη και βοηθά το λαθρεμπόριο δίνοντας στον μαυραγορίτη (σας ξαφνιάζει η λέξη; όχι αν το ξανασκεφτείτε νομίζω) δυνατότητες και ευκαιρίες να αισχροκερδεί νοθεύοντας ουσίες για τις οποίες συνήθως ούτε οι γιατροί γνωρίζουν πολλά πράγματα, πόσο μάλλον οι καινούργιοι ενθουσιώδεις χρήστες.

Η Παγκόσμια Επιτροπή για την Πολιτική Κατά των Ναρκωτικών δήλωσε πρόσφατα «Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε πλέον πως ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών αποδίδει».

Τις αλλαγές στην παγκόσμια στάση και νομοθεσία ίσως τις έχετε υπ' όψιν σας. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία η άρση της απαγόρευσης δεν επιβεβαίωσε τις Κασσάνδρες

Ναρκωτικά...

Συντάχθηκε απο τον/την Yiannis Aeras
Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2011 18:35

ακριβώς όπως και το παλιό υποκριτικό παράδειγμα του Άμστερντάμ όπου με χαρακτηριστικά προτεσταντική εθελουφλία επιτρέπεται η λιανική από τη μπροστά πόρτα του καφενείου ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η χονδρική που γίνεται από την πίσω πόρτα για ανεφοδιασμό.

Στις χώρες που άλλαξε ο νόμος (που μας είχε επιβάλει η Αμερική για τα δικά της συμφέροντα και ιδανικά), όπως και στις χώρες παραγωγής πρώτης ύλης, δεν παρατηρείται αύξηση χρηστών, παρατηρείται όμως κατακόρυφη μείωση θανάτων, άδειασμα φυλακών, απασχόληση αστυνομίας με πραγματικά εγκλήματα και αύξηση κρατικού εισοδήματος λόγω της φορολογίας.

Για μιά χώρα σαν την Ελλάδα που είναι αυτοφυείς η Κάνναβις και η περιζήτητη Μήκων η υπονόμος η νομιμοποίηση θα μπορούσε να γίνει πανάκεια μιάς βιομηχανίας καθαρότερης και πιο ευχάριστης από τα πετρέλαια που τόσο ακούω τελευταία.

Για λόγους υγείας σε πολλές πολιτίες των ΗΠΑ η χρήση μαριχουάνας είναι νόμιμη. Όσο για το όπιο, την κοδεΐνη και τη μορφίνη αποτελούν σαν την ηρωΐνη βάλαμα ενός παγκόσμιου πληθυσμού που δε γίνεται νεώτερος κι αν δε διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως στα κουτιά φαρμάκων, σας συστήνω να το κάνετε την επόμενη φορά που δυνατό κρύωμα ή πονόδοντος (και τόσα άλλα) σας έστειλαν σε γιατρό για παυσίπονα για να συνειδητοποιήσετε πως κι εσείς υπήρξατε χρήστης σε κάποια στιγμή ανάγκης.

Με αφορμή τη συνηθισμένη πιά τραγική ιστορία του παιδιού που αυτοκτόνησε στη φυλακή, ας εκφραστούν επιτέλους προτάσεις για να απαλλαγούμε από τη μάλιστα της ποινικοποίησης αθών.

<http://kittaro.blogspot.com/>